

*Altijd in beweging!*



Nieuwsbrief 8  
4 juli 2019

### De laatste schooldag!

Het schooljaar is afgelopen en we kijken terug op een fijn en gezellig schooljaar. In tegenstelling tot het vorige schooljaar zijn er weinig personele wisselingen. Zoals u heeft kunnen zien en lezen in de groepsbezetting zal Joram van Kempen volgend jaar helaas niet meer werkzaam op onze school zijn. In deze nieuwsbrief staat zijn eigen afscheidsstukje. We verwelkomen juf Anne (van de Meeberg) in groep 2/3. Juf Floortje (Visser) gaat volgend jaar op de Davinci afdeling op de Bizetstraat aan de slag, naast juf Elsa en meester Jochem.

Volgend jaar gaan we aan de slag met een plusvoorziening voor de groepen 4 t/m 8, onder leiding van Juf Jeannette.

We hebben nog meer doelen geformuleerd, hier zal ik u volgend schooljaar over informeren, want we gaan eerst lekker met vakantie!

Vorig jaar hoopten we dat er meer uitzicht kwam op een verbouwing, maar helaas is daar nog steeds geen uitzicht op. Dit –eindelooze- dossier wordt na de zomervakantie vervolgd.

Na feedback van ouders, laten we in het kader van duurzaamheid, geen dure kalender meer drukken. In plaats daarvan mail ik u in de bijlage een jaarkalender waarin alle belangrijke data te vinden zijn. In iedere nieuwsbrief zal deze kalender worden herhaald, maar dan heeft u nu vast alle vakantie- en studiedagen voor de vakantie in huis!

Misschien overbodig om te vermelden, maar voor de zekerheid: de onderbouw op de Kardinaal de Jongstraat heeft geen vrije vrijdagmiddag meer en de DaVinci afdeling, geen vrije vrijdag. Alle dagen zijn van 8.30 tot 14.30, met uitzondering van de woensdag, die is van 8.30 tot 12.30.

Rest mij alleen nog u een heel fijne, ontspannen, zonnige zomervakantie te wensen. We zien U en de kinderen hopelijk weer veilig en uitgerust terug op maandag 19 augustus!



## Vertrek meester Joram

Leerkracht zijn is mooi. Prachtig.

Ik heb 18 jaar de mogelijkheid gehad om zoekende kinderen naar de oplossing te leiden. En als ze het voortaan zelfstandig kunnen, is het helemaal geslaagd.

Die momenten waarop je ziet dat ze het snappen zijn goud waard. Daar doe je het voor als leerkracht.

Na 18 jaar vol met deze momenten vind ik het tijd om mijn vaardigheden en talenten ergens anders te gebruiken. Ik stop voorlopig als leerkracht. Nu is voor mij een mooi moment om verder te kijken. Zie je mij straks in een maatpak lopen? Waarschijnlijk niet.

Ook niet als automonteur, want dat loopt zéker niet goed af. Ik gun mezelf een korte periode om precies uit te zoeken wat ik wil en maak dan een keuze naar mijn volgende fijne avontuur.

Uiteraard ga ik De Carrousel enorm missen. De sfeer, mijn collega's en natuurlijk de kinderen met hun ouders. Bedankt voor de vele fijne jaren, gezellige praatjes en mooie samenwerking. Het wordt pittig voor jullie, zo zonder mij, maar ik heb er alle vertrouwen in dat jullie er snel weer bovenop komen :-)

Fijne zomer!



Meester Joram

## Voorstellen Marscha; hulp in de onderbouw

Misschien hebben sommige van jullie mij al voorbij zien lopen dus dacht even tijd voor een voorstel rondje..

Hallo allemaal, mijn naam is Marsha Arons. Ik ben 34 jaar oud en woon in Zevenaar.

Ik kom een half jaar meelopen om ervaring op te doen in het onderwijs.

Mijn hobby's zijn leuke dingen doen met mijn tweeling dochters en films kijken.

Ik heb ontzettend veel zin in de tijd die nog komen gaat hier op school.

Wees niet verlegen en groet me even...

Tot snel.



## Gymtijden; handig om te weten alvast.....

Maandag	In de Brug	Woensdag	Lentemorgen	Vrijdag	Brug
8-30-9.30	Groep 8	8.30-9.45	Alpha & Bèta	8-30-9.30	Alpha 7/8
9.30-10.30				9.30-10.30	Bèta 6/7
10.30-11.30	Gamma 3/4/5			10.30-11.30	Gamma
11.30-12.30	Groep 3/4			11.30-12.30	Groep 4/5
12.30-13.30	Groep 6/7			12.30-13.30	Groep 6/7
13.30-14.30	Groep 4/5			13.30-14.30	Groep 8

## Davinci

### Afscheid meester Vincent

Vorige week hebben we met de groepen afscheid genomen van meester Vincent. Vincent heeft, sinds de start van Leonardo Zevenaer, met veel enthousiasme de leerlingen muziek & media lessen gegeven. Naast leuke cadeautjes hebben we foto's van de afgelopen 10 jaar teruggekeken.

In de vorige nieuwsbrief benoemden we dat we op zoek waren naar een 'andere invulling' voor het vak muziek & media. Wij hebben binnen DaVinci namelijk de wens om de expressieve vakken breder aan te bieden.

De afgelopen weken is Femke in gesprek geweest met 'De Vloer'. 'De Vloer' is een school voor podiumkunsten in Arnhem. Zij hebben verschillende docenten op het gebied van theater/musical, muziek(theater) en dansvormen.

Het plan is dat de expressieve vakken theater/musical, muziek(theater) en dans verspreid, in blokken, over het jaar gegeven zullen worden. De podiumschool is erg enthousiast over ons voornemen en ziet vele mogelijkheden! Na de zomervakantie vervolgen we de gesprekken met de vakleerkrachten en gaan we ons plan invulling geven. Wordt vervolgd!



### Chinese juf Maylinthia heeft een beurs in Beijing gekregen!

Maylinthia heeft in maart uitgesproken om een beurs aan te vragen voor de studie: 'teaching Chinese to speakers of other languages' in Beijing. Deze beurs wordt maar aan 15 mensen over de hele wereld uitgedeeld. Na maanden van voorbereiding en weken van 'in spanning' zitten kreeg ze gisteren het verlossende woord;

*Onze juf Maylinthia is van de bijna 4000 aanvragers over de hele wereld geselecteerd om deel te nemen aan deze beurs!*

Wat zijn we ontzettend trots op haar dat ze deze prachtige kans krijgt!

Ondanks dat we het gisteren hoorden, hebben we een mooi cadeautje voor haar gemaakt. Dit heeft ze vandaag ook van de kinderen gekregen.

De studie zal twee jaar in Beijing duren. Doordat Maylinthia al geruime tijd aan het voorbereiden is, heeft ze ook een opvolger voor haar Chinese lessen gevonden. Na de zomervakantie zal juf Xiaolien de Chinese lessen verzorgen. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.

Tot over twee jaar juf! **Zàijiàn!**

**Kalender 2019-2020**

Bij deze nieuwsbrief zit een aparte bijlage met de jaarplanning.